

Leiden, 18 mei 2020

Beste Wim,

Een kort woord van dank bij je afscheid als president van de KNAW. Met veel bewondering heb ik vanaf een – niet al te groot – afstandje meegemaakt hoe jij deze eervolle, maar zeer veeleisende en ongetwijfeld soms ook wel frustrerende taak hebt vervuld. Een zelfgekozen taak, misschien wel een roeping: groot plichtsbesef immers. Maar wat ik bij bestuurders op dit niveau zo enorm bewonder: zo knap zijn in je vak, zo gepassioneerd ook, en dan toch bereid zijn jaren van je leven op te offeren om de belangen van de wetenschap te behartigen. En dat in een politieke en maatschappelijk klimaat waarin weliswaar veel lippen dienst wordt bewezen aan de waarde en zelfs onmisbaarheid van die wetenschap, maar gelijktijdig de beschikbare middelen al decennia worden beknot. Een taaie strijd, waarin je toch veel voor elkaar bracht en vele vakbroeders, in de meest uiteenlopende takken van wetenschap, uit de wind hield. Bewondering en dankbaarheid strijden om voorrang.

We liepen elkaar – toen het nog kon, pre-Corona – wel eens tegen het lijf in het Leidse filmhuis. Ik verbaasde me niet je daar te zien, althans, gezien je brede belangstelling was het niet verwonderlijk dat je ook van *art house movies* houdt. Maar dat je daar ook tijd voor had, dat viel me wel mee. Ik ga er maar vanuit dat ik je er de komende jaren vaker zal zien!

Dat je een prachtig afscheid moet missen door die ellendige crisis, wat een domper. Maar ook die gaat voorbij, en ik wens je toe dat je dan écht gaat genieten van veel vrijheid!

Hartelijke groet,



Gert Oostindie
Directeur KITLV-KNAW